

November 2014, jaargang 3, no 15

Nieuwsbrief Geneeskunde opleidingen

VUmc  School of Medical Sciences

**Visie op opleiden
medisch
specialisten** p.9

**VUmc goed
vertegen-
woordigd op
internaal congres**
p.19

**Voor het eerst
100% decentraal**
p.22

Culturele diversiteit

Wanneer voel jij je welkom?



BEELD Bart Maaior

In een stad met honderdvijfenzeventig verschillende nationaliteiten en ca. dertig procent van de studenten van niet Nederlandse origine moet er binnen VUmc aandacht zijn voor (culturele) diversiteit in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling van de medische studenten. Hiervoor werkt VUmc samen met kunstenaar Lina Issa van Art Partner. Tijdens de introductieperiode en in het onderwijs worden de (nieuwe) studenten uitgedaagd om cultuur en openstaan voor 'de ander' een plek te geven.

Op de eerste dag lagen er voor de kersverse studenten tijdens de lunch servetten klaar met prikkelende citaten. Citaten van docenten, studenten, artsen en medewerkers. Citaten zoals: "Ik voel me kwetsbaar als ik een kamer vol vreemde mensen binnenstap." "De norm hier is om talenten te verspillen omdat we niet buiten onze herkenbare codes durven kijken en denken." "Ik heb een tolk nodig om mijn emoties aan mijn ratio te koppelen." Natuurlijk stonden die citaten niet voor niets op de servetten. Het was onderdeel van een vooropgezet plan om de studenten te laten nadenken over diversiteit en empathie. Prof. dr. Gerda Croiset lichtte de context van de citaten toe. Deze werd duidelijk op het moment dat een

vierdejaars student de driehonderdvijftig nieuwe eerstejaars vroeg wanneer zij zich welkom voelen, wat een arts nodig heeft om goed te zijn, hoe goed ze kunnen communiceren, hoeveel talen ze spreken. Vier eerstejaars studenten, afkomstig uit verschillende culturen, beantwoordden deze vragen en hun antwoorden vormden de opmaat voor een gesprek tussen deze vier studenten over wie ze echt zijn, over hun dromen, hun angsten, hun kwetsbaarheid.

Het doel hiervan was om de zaal in beweging te krijgen en om de nieuwe studenten aan te sporen hun eigen verhalen te delen, open te staan voor anderen, het gesprek aan te gaan, nieuwsgierig te zijn en hun eigen kwetsbaarheid toe te laten. Want, alleen dan, is het mogelijk om de kwetsbaarheid van de ander toe te laten en zo empathie de ruimte te geven. Een aanpak die werkte, maar liefst 100 studenten gingen in op de uitnodiging om buiten het curriculum mee te denken over diversiteit.

Wil je zelf de verhalen horen? Bekijk de korte film op:
<http://vimeo.com/107406850>

Wil je ook meedenken over diversiteit binnen VUmc? Meld je aan bij D.O.C.S. docsvereniging@gmail.com en bekijk de film op: <http://vimeo.com/107407483>